

LRTB goes Warnemunde

Afgelopen weekend vertrokken 7 LRTB zeilers naar Warnemunde voor de Europa Cup. Het belooft een leuke week te worden en die verwachting is meer dan waargemaakt. De hele week waaide het rond de 3-7 knopen, en er zijn uiteindelijk 6 wedstrijden gevaren. Het was een geweldig weekend met een leuke training met 15 knopen na aankomst op woensdag, met gezellige mensen en heel andere condities op zee.



Donderdag 11 Juli

Voor dag 1 van de Europa Cup was weinig wind voorspeld en deze voorspelling is ook uitgekomen. Na een paar uur wachten door "uitstel voor onbepaalde tijd", trokken alle Laserklassen het water op en hebben alle klassen twee wedstrijden kunnen varen.



Vanwege het feit dat de Braassem 5 x 4.7 en 2 x Radiaal zeilers hadden, en de vereniging Noord juist 6 Radiaal zeilers en twee 4.7 zeilers, sloten Caspar en Liselore zich op het water aan bij de vereniging Noord wat ook voor veel gezelligheid zorgde.



Vrijdag 12 Juli

De dag begon jammer genoeg gelijk met 5 uur uitstel, waardoor de Braassem Boys al snel besloten om onder leiding van Timo in hun mancave (alias hotel) het af te wachten. Josephine en Liselore, sloten zich aan bij Ruben en zijn even in de haven gaan kijken, waarna ze de Warnemunder Vuurtoren op geklommen zijn als "windfinder"



Bij terugkeer in de haven organiseerde de Braassemzeilers al snel een volleybal tournament, waar ook Engelse, Duitse, en Belgische zeilers aan meededen. Na de geplande 5 uur uitstel werd er al snel 2 uur uitstel bijgedaan door het gevaar van een onweersbui. Om 5 uur 's middags besloot het comité het zekere voor het onzekere te nemen, en werden alle races voor de dag afgelast. Maar de enthousiaste zeilers van de Braassem gingen na een echte Duitse Bratwurst het water op om toch nog even gevaren te hebben. Dus desondanks het gebrek aan wedstrijden was ook dag twee van de Europa Cup een enorm succes.



Zaterdag 13 Juli

Na het lange wachten door het uitstel van vrijdag, hoopten we allemaal op verbetering en een mooie reeks wedstrijden vandaag. Helaas werd dit hopen beloond met uitstel voor onbepaalde tijd, wat we allemaal heel jammer vonden. Daarom besloten we met de rib in de haven gaan kijken en we troffen een groep mensen aan, aangedreven door een trommel en met een stuurman, of te wel drakenboten. Onder genot van een ijsje hebben we naar een paar wedstrijdjes gekeken en zijn we daarna naar de haven gegaan voor onze eigen "harbour tour".

In de haven lagen drie enorme cruiseschepen, en we kwamen op het unieke idee om op de *bulb* te gaan staan. De *bulb* is een grote bal aan de voorkant van het schip die er voor zorgt dat er een minder grote boeggolf ontstaat tijdens het varen. Eén voor één gingen we erop staan en werkte zo een van de grootste wensen van onze bucketlist af.

Na nog verder de haven ingevaren te zijn raceten we terug naar het strand waar de Radiaal klasse net begon met launchen. Uiteindelijk hebben alle klassen nog twee wedstrijden kunnen varen.





Zondag 14 Juli

Op de laatste dag van de Europacup Warnemünde wilden we allemaal nog een goede dag na al het uitstel en de lichte wind. Alle Lasers gingen vroeg het water op maar begonnen toch met een half uur uitstel in het water door de onstabiele wind. Gelukkig hebben alle Lasers nog twee wedstrijden gevaren.

Het opladen van de boten en de rib klaarmaken ging vrij snel en nadat iedereen was omgekleed reden we rond een uur of 6 richting Nederland.

